

NIEUWSBRIEF

WILT U VIER KEER PER JAAR ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? MELD U ZICH DAN AAN OP ONZE WEBSITE! U ONTVANGT DE NIEUWSBRIEF DAN AUTOMATISCH IN UW MAILBOX.



Agenda:

13 april	Nepali New Year!
26 April (zaterdag)	Koningsdag Markt Bakkum Lies en Gerda met de verkoop van mooie Nepalese sjaals, slossen en nog veel meer!

Namasté - Lies en Gerda

Een nieuw berichtje over ons kindhuis in Nepal!

We zijn hard aan het werk geweest, de staff in ons huis en de bestuursleden van onze stichting vanuit Nederland, waarvoor wij ze enorm bedanken! Er zijn veel kleine kinderen bij gekomen in het huis omdat er weer plaats was, dat is toch geweldig! Veel kinderen hebben hun school afgemaakt, hebben een baantje en zijn op zichzelf gaan wonen. Een aantal kinderen is weer bij hun moeder of vader, mits dat veilig is. Daar doen we het allemaal voor, jong volwassenen die op eigen benen kunnen staan. De kleine jongens en meisjes zijn al goed gewend, ze gaan naar school en spelen er op los na schooltijd. Zoals het hoort!

De mobiele telefoon heeft ook in Nepal zijn intrede gedaan en een aantal kinderen heeft er één weten te bemachtigen. Hier hebben wij strikte regels voor: 's Avonds als ze naar bed gaan moeten ze hun telefoon inleveren en die krijgen ze dan pas 's middags uit school weer terug. Het is allicht wat streng, maar ook op school is er geen telefoon toegestaan. U zult zich afvragen hoe zij aan een telefoontje komen? Alle kinderen krijgen zakgeld, de kleintjes lopen gelijk naar de snoepwinkel, de ouderen sparen het op. Daar kopen ze dan een simpel tweedehands toestelletje van.

Als er sponsors zijn die een oud toestel van hun zelf willen geven, kan dat mits de telefoon helemaal leeg is. U ziet dat ook wij met fenomeen schermpjes zitten! Dat hadden we nog niet zo lang geleden echt niet gedacht!:)

Mijn (Gerda) pleegkind is geslaagd voor 'Beauty parlor', waar ik natuurlijk trots op ben. De studie was anderhalf jaar en het is super dat ze dat heeft behaald! Nu uitzoeken of ze naar het buitenland wil of dat ze voor zichzelf wil beginnen. Ik kan niet wachten tot ik haar weer zie!



Onze dank gaat uit naar iedereen die ons steunt!

Lieve groet
Lies Vink
Gerda Oosting
🙏🙏🙏🙏



Nieuwe gezinsleden - Betty

Begin vorig jaar kwamen er een aantal nieuwe kinderen in Tiom Laura Home wonen. Zij kwamen uit een gebied dat wat hoger in de Himalaya ligt en waar het gedurende het winterseizoen zoveel sneeuwt dat de dorpen daar maar moeilijk van eten en drinken voorzien kunnen worden. Daardoor kregen deze kinderen nauwelijks 1 maaltijd per dag en waren zij zwaar ondervoed. Een van deze kinderen was Kabita. Zij paste zich goed aan, deed het goed op school en was een blij meisje.

Haar ouders verhuisden van de Himalaya naar de rand van de Kathmandu vallei. Hierdoor kon Kabita het Dashain festival bij haar familie doorbrengen. Daarna kon zij niet meer wennen aan het tehuis, zij werd letterlijk ziek van de heimwee. Temba is toen de thuissituatie gaan bekijken. Deze was onveilig doordat vader agressief was en verslaafd aan alcohol. Kabita had het gevoel dat ze haar moeder moest beschermen. Je zal maar 7 jaar zijn en dat gevoel hebben! Vanwege de gezondheid van Kabita en de continue stress die zij ervoer door niet thuis te zijn, moesten we ervoor kiezen om haar bij haar ouders te laten wonen. Dat is verre van een ideale situatie. Het liefst wil je alleen succesverhalen, maar soms moet je kiezen uit 2 kwaden. We hebben een goede school in de buurt van haar huis gevonden zodat ze in ieder geval onderwijs krijgt. Momenteel gaat het redelijk goed met haar, we blijven haar monitoren.

Later ben ik op huisbezoek geweest bij een vrouw van 36 jaar die een hulpvraag heeft ingediend voor haar 9-jarige zoon. Zij heeft 4 kinderen en woont onder erbarmelijke omstandigheden. Haar man is overleden en omdat zij van een lage kaste is, lukt het haar niet om werk te krijgen. Ondanks dat het kaste-systeem officieel is afgeschaft leeft het onder de bevolking helaas gewoon voort.



Eén van haar dochters woont al in een ander kindertehuis. Zij woont met haar 3 thuiswonende kinderen in een golfplatenhokje ter grootte van een flinke badkamer. Zij heeft kort geleden van een buurman

een twijfelaar, matras en 1 deken cadeau gekregen. Sindsdien slapen ze van de grond af. Best fijn nu het hier zo koud is met de winter op komst.

De vloer is gewoon aangestampte aarde, alleen naast het keukentje ligt een kleedje. Op het plafond en de muren zit wat karton en oude kranten geplakt als isolatie. Achter het bed kan net 1 persoon staan, die ruimte wordt gebruikt om het eten op te slaan. Naast het bed staat een kastje met kookpitje en pannen. Daar wordt gekookt. Tussen dat kastje en het bed kunnen net 2 personen staan. Er zit een gat in de golfplaten boven het kookpitje, dat is de enige plek waar licht en frisse lucht naar binnen komt.

Buiten staat een waterpomp op een miezerig pleintje waar nog 8 van dergelijke woningen op uit komen en die ze met elkaar moeten delen. Daar moeten ook al die mensen water oppompen om te koken, zichzelf en hun kleding te wassen.

Een toilet is er niet, dat zal ergens achteraf in deze armoedige buurt gebeuren. Uit dit hofje stappend zie ik nog meer van dergelijke hofjes. Hartverscheurend en niet voor te stellen in wat voor ellendige omstandigheden sommige mensen moeten zien te overleven. Dit jongetje mag bij ons in huis komen wonen, dat geeft moeder en de overgebleven 2 oudere zussen ook wat ademruimte.

Een warm namasté, Betty Oostveen

Hoe gaat het in Japan? - Temba

Hello everyone, warm greetings and Namaste!

I am right now in Japan, having quality time with my friends and some family relatives. My travel here is going well. It's a really beautiful country with a different culture, nice people, advanced technology and lots of opportunities for younger people. There are some students from our home (Tiom Laura home) who came to Japan to work as a caregiver. Last week I had a chance to meet with them. It was a pleasant moment, because they were living with us for a long time (more than 15 years together at home). Finally now they are here and for them it is kind of a dream come true. They look happy and happy with their duties. It is very good to hear and see with my own eyes.



We have many small ones at home to take care of and still a long way to go with them, raise them, feed them, educate them and help them be a good educated/socialized person.

Hoe gaat het met onze studenten? - Eva

Ik wil jullie graag een update geven van de studenten die studeren dankzij de financiële ondersteuning van de Miriam Bosman Foundation (MB).

De MB stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Miriam Bosman. Miriam zette zich in voor thuisloze kinderen in Nepal. Omdat zij een vroege dood is gestorven hebben collega's en vrienden een stichting opgericht om haar werk voort te zetten. De stichting ondersteunt al een aantal jaren jongeren uit Marinka Tiom Laura Home die willen studeren op een universiteit. Voor De

Straatkinderen van Kathmandu zijn de kosten van een universitaire studie te hoog. Wij zijn de MB stichting dan ook dankbaar dat zij getalenteerde jongeren uit ons kinderhuis financieel ondersteunen om hun dromen waar te kunnen maken!

Ook voor het studiejaar 2025 steunt de Miriam Bosman Foundation studenten die willen gaan studeren of hun studie willen voortzetten. Voor het studiejaar 2025 worden voor vier studenten studie- en huisvestingskosten vergoed, dat zijn:

- Saroj, wordt voor het 3e jaar ondersteund voor zijn studie Informatiekunde.
- Puja, volgt een BBA (Bachelor of Business Administration) studie en wordt voor het 2e jaar ondersteund.
- Hima volgt een BBS (Bachelor of Business Studies) studie. Hima zit in haar laatste jaar van haar studie.
- Jeenu is dit jaar gestart met een BBA studie.

Wij zien deze financiële steun als een goede investering omdat alle studenten de ambitie hebben het diploma te behalen, dit gaat ze dan ook zeker lukken!

Hartelijke groet, Eva Schoone



Donaties - Meer dan welkom!

Uw donaties/schenken worden fiscaal behandeld als gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden. Met zo'n schenkingsovereenkomst mag je de gehele schenking in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van je drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je inkomenssituatie, kan je met een schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!

Voorwaarde is wel dat:

- het om een vast bedrag gaat
- dat jaarlijkse gedoneerd wordt
- gedurende ten minste vijf jaar
- de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als ANBI (registratienummer van Straatkinderen van Kathmandu: 850359892)

Lees hierover meer op de [website van de belastingdienst](#).

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd. Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.

Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester: Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)



	Contactgegevens:
	Adresgegevens: Straatkinderen van Kathmandu
	Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 1901GL Castricum
	straatkinderevankathmandu@gmail.com
	Bankrekeningnummer:
	NL20 ABNA 0801 2754 90