

Nieuwsbrief

Wilt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan op onze website! U ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox:)



Namasté - Lies

Hallo lieve vrienden! De schaatsen in het vet en de bikini voor in de kast, een beetje sjansen met de zon vandaag! De winter heeft verloren, geen bergen ijs gezien, af en toe wat glad... Nu op naar het voorjaar! De narcissen kijken alweer brutaal de wereld in en begroeten de vele crocusjes die in vele kleuren van het gras een mooi tapijt maken. De wind waait vriendelijk. ...En toch bij al dit moois een verdrietig bericht, dat ons enorm geraakt heeft. De aardbevingen in Turkije en Syrië, zoveel mensen omgekomen, zoveel kinderen zonder ouders. De hulp uit vele landen heeft nog vele mensen gered, waarvoor we allemaal dankbaar zijn. In 2015 maakten we het zelf mee, de kinderhuizen waren onbewoonbaar en ook toen meer als 10.000 doden. De kinderen hadden gedaan wat ze vaak geoefend hadden, snel naar buiten of onder de grote tafels schuilen. Temba was onderweg met zijn motor en Gerda zat achterop. Snel naar de kinderen toe, een heftige ervaring! Gelukkig waren alle kinderen buiten bij de gebouwen vandaan en was iedereen veilig. Maar nu spelen de angstige herinneringen een rol. Geen vaste grond onder je voeten te hebben. Nogmaals eng en onzeker.. Een trauma zit diep!

Dan wil ik vertellen over Durga, onze man in Nepal. Hij regelde voor ons de trekkingen, die mensen graag maakten in Nepal. Wij betaalde daarvoor, zodat hij voor zijn gezin kon zorgen. Hij was een hele aardige man, altijd bereid om te helpen. Zijn kennis van de bergen, natuur en mensen was legendarisch. Onze geliefde Durga is verongelukt met zijn paard en aan zijn verwondingen overleden. Hij laat een zoon van 12 jaar, zijn vrouw en getrouwde kinderen achter. Allemaal zijn we heel verdrietig om het verlies van deze fijne vriend.



Liefs, Lies.

Namasté - Gerda

Het voorjaar komt eraan, ook in Nepal wordt het gelukkig overdag weer wat warmer.

Eerst een paar nieuwtjes:

Wij verwelkomen ons nieuwe jongetje, Pabin Tamang is zijn naam. Hij is 9 jaar en een lief jongetje.

Zijn vader kan niet voor hem zorgen, hij is straatarm en ook Pabin ging niet naar school. Hij woonde bij de varkensstal. Wij heten Pabin welkom, hij gaat naar school en natuurlijk is hij nu goed verzorgd en liefdevol opgevangen in ons kinderdhuis. Ook zijn er een jongen en een meisje naar de universiteit, zij krijgen een kans door de Mirjam Bosman Foundation waar wij natuurlijk trots op -en dankbaar voor- zijn! Met de kinderen gaat het goed, ze zijn heel blij en gaan graag naar school. Al duren de dagen op school wel wat lang voor de oudere kinderen: Van 's morgens 7 uur tot 18.00 uur in de middag. Dan eten, huiswerk maken en naar bed! Dit 6 dagen per week, alleen op zaterdag vrij. Nou ja vrij.....ook zij moeten hun kleren zelf wassen, douchen, haren wassen enz. en dan kunnen zij 's middags even iets leuks doen! Zij krijgen het niet cadeau. Ook zijn we een dierbare vriend verloren, Durga. Wij zijn daar heel verdrietig van. Zijn familie woont in een klein dorpje in de bergen. Wij zullen dit gezin blijven steunen met onze Nepal Vrienden.



Durga, lieve vriend.

Man van de bergen, een hart van een kind

Met je stralende lach

Verwelkom jij de nieuwe dag

Als gids was je vrolijk en betrouwbaar

'Opletten' zei je dan, 'in de bergen zit altijd een gevaar'.

Jij bent nu weg van je familie en vrienden

Ook de bergen zullen jou missen

Lieve vriend rust zacht

Wat ons bij blijft is je stralende gezicht als je lacht.

Liefs, Gerda.

Van de kinderen

Een brief van één van onze kids.
Ditmaal over de komende lente en
het feest: Losar. De brief is
geschreven door: Binita BK!



23rd Feb
How is going on Home at Spring
time.

> Every things is going well here and every
body are also fine here and what's about
+ there? Here Every body are busy in the
is work and we are also busy in our
study because our final exam is coming
very near. Every things is going good
day by day in home we did entertain-
ment and sometimes we are playing
volleyball. we don't feel boring at home.
Before yesterday here is festival of Sher-
pa that is "Loshar". we all are enjoy-
ed that festival by having fun. we
eat thenduk on dinner time that is
cultural food of sherpa. By saying this
I have taken lots of interesting memo-
rizable things of this home. and also
I have taken lots of knowledge
from temba dai as well as all staff
members.

Now we have here spring
season. spring season in nepal starts from
march and lasts till may during this season
you can see a wide variety of flower
blooming. This flower makes our garden
very beautiful and that it makes our
house like decorated. spring is one of
the four temperate seasons, succeeding
winter and preceding summer. This
season is better for visiting places.
The beauty of this season bring happ-
iness and joy all around and makes
our mind very creative and gives
energy to the body to start work
with confidence. This season
is perfect for hiking and
nature walks. during this season
people feel relief from cold wea-
ther of winter season at the
temperature. In my opinion this
season is much better than other
season.

Ontmoet: Bestuursleden Ger en José!

Dankzij de bijdragen van de vaste donateurs en de
extra giften die de stichting mag
ontvangen voor bepaalde projecten of onderhoud in het
gebouw, kan aan de kinderen in
Tiom Laura Home een thuis worden gegeven en
gezorgd worden voor scholing en
gezondheid op weg naar een zelfstandige positie in de
Nepalese maatschappij.

Ook kan financiële steun worden gegeven aan een
aantal gezinnen waarvan kinderen
anders niet naar school zouden kunnen gaan.
De stichting zorgt zelf ook voor inkomsten door
bijvoorbeeld lezingen te geven en op
markten Nepalese producten te verkopen.
Het is daarnaast belangrijk dat de stichting beschikt
over een voldoende reserve om het werk
van de stichting te kunnen volhouden.
Aan de dagelijkse gang van zaken in Tiom Laura Home
hebben Lies en Gerda hun handen
vol. En om het allemaal wat makkelijker voor hen te
maken helpen wij sinds 2019 het bestuur
met het opstellen van aanvragen voor financiële
ondersteuning en verantwoording achteraf
aan de donateur als dat gewenst wordt.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de bibliotheek in Tiom
Laura Home met zekere regelmaat
van nieuwe boeken worden voorzien.
De Engelstalige boeken worden beschikbaar gesteld
door Read to Grow.
Deze stichting schenkt boeken aan kleinschalige
projecten in ontwikkelingslanden.
Zo is in het najaar 2022 met hulp van 'Meerwerk goes
Global' weer een aantal boeken in
Kathmandu aangekomen. Meerwerk goes Global is een
initiatief van Stichting Meerwerk
Basisscholen Den Helder. Zij ondersteunen de stichting
onder andere door een innoverend
onderwijsproject op de school waar de kinderen naar
toe gaan.
Tot slot onze oproep dat het heel mooi zou zijn wanneer
de stichting nieuwe donateurs zou
kunnen verwelkomen.

José en Ger Foeken-Snepvangers

Vrijwilligers gezocht!



Ben je net afgestudeerd? Wil je op reis? Iets doen waarmee je verschil kunt maken? Werken met onze kids? In een werkelijk fantastisch mooi land met een interessante cultuur en superfijne mensen?

Neem dan vooral eens contact met ons op! Je kunt als vrijwilliger aan de slag in ons kindhuis voor straatkinderen.

Een veilige plek, waar je een onvergetelijke ervaring opdoet, welke je je hele leven in je hart zult dragen. We vragen geen financiële inleg, geen minimale- of maximale periode, maar wel een tomeloze inzet en groot hart voor onze kinderen!

Ben jij geïnteresseerd, of ken je iemand? Mail ons dan op: straatkinderenvankathmandu@gmail.com en wie weet werk jij straks in Nepal!

Losar - Tibetaans Nieuwjaar

Losar is het nieuwjaar dat ze in Tibet vieren, en is een erg belangrijke feestdag in het gebied.

Losar wordt wereldwijd drie dagen lang door boeddhisten gevierd. Dit doen ze door te bidden, kleurrijke vlaggen op te hangen, samen te komen met vrienden en familie, ceremonies en folklore dansen. Het feest is erg belangrijk voor de Tibetaanse cultuur, en gaat gepaard met vriendelijke handelingen. Boeddhisten feliciteren elkaar ook met het nieuwe jaar, en tijdens bijeenkomsten met familie en vrienden wordt er traditioneel voedsel geserveerd. Naast de familiebezoeken aan huis gaan gezinnen er ook op uit om tempels te bezoeken, waar veel wordt gebeden en gemediteerd. Aanwezige monniken krijgen tijdens Losar vaak een cadeau van de bezoekers. Allemaal rituelen die wereldwijd gevierd kunnen worden dus, maar natuurlijk vinden er in Tibet zelf extra bijzondere rituelen plaats.

Hoewel Losar dus zijn oorsprong kent in Tibet, wordt het Tibetaanse nieuwjaar op veel plekken ter wereld gevierd. Aangrenzend aan Tibet ligt natuurlijk Nepal, waar de feestdag ook erg groots gevierd wordt. Hier hebben jullie iets over kunnen lezen in de brief van onze Binita!

Donaties - Meer dan welkom!

Uw donaties/schenken worden fiscaal behandeld als gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden. Met zo'n schenkingsovereenkomst mag je de gehele schenking in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van je drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je inkomenssituatie, kan je met een schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!

Voorwaarde is wel dat:

- het om een vast bedrag gaat
- dat jaarlijkse gedoneerd wordt
- gedurende ten minste vijf jaar
- de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als ANBI (registratienummer van Vajra: 815863159)

Lees hierover meer op de [website van de belastingdienst](#).

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd. Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.

Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester: Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)



  	<p>Contactgegevens:</p> <p>Adresgegevens: Straatkinderen van Kathmandu</p> <p>Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 1901GL Castricum straatkinderenvankathmandu@gmail.com</p> <p>Bankrekeningnummer:</p> <p>NL20 ABNA 0801 2754 90</p>
---	---