

Nieuwsbrief

Wilt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan op onze website! U ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox:)



Namasté - Lies

Hartverwarmend

En toen was die heerlijke grote vakantie weer voorbij. Nog een laatste zonnig weekend, het was weer geweldig!

Wij, Gerda en Lies, konden weer naar onze kinderen in Nepal. Ook daar liggen de korte broeken weer op een mooie stapel in de kast. de Corona epidemieën zijn hopelijk voorbij, we kunnen weer fijn naar buiten, in de zon en wind!

Het weerzien na drie jaar was zo emotioneel en liefdevol! De kinderen waren zooooo blij, ze gingen spontaan dansen en zingen.. en ze waren allemaal gegroeid! Dus meten met Lies Didi...wie het langste is. Zij wint nog steeds hoor!

En daar kwamen onze leraren van de school en Meerwerk Basisscholen aan rennen, al met al een ontroerend weerzien ❤️. Mooi als je in ander land, zoveel warme vriendschap ontmoet 🙏🙏.



Meet: Nanda!

Nanda is een goedlachse jongeman, lees hier zijn persoonlijke verhaal!



Namasté - Gerda

Dit jaar ben ik met Lies samen sinds 3 jaar weer naar Nepal gegaan!

Wat een feest om de kinderen en staf weer te zien. De ontroering bij de kinderen die heel hard op Lies en mij afrenden... prachtig om te zien! Ook Temba, onze directeur in TI Marinka home, hield het niet droog... wat een mooi en ontroerend moment.

We zijn 3 weken gebleven, iets te kort maar het was niet anders. De kleintjes herkenden ons niet, omdat ze nog maar 2 jaar waren toen wij ze voor het laatst zagen. Maar dat was snel weer goed, voordat je het door had zaten ze al heerlijk op schoot!

Het is wel iets veranderd in Kathmandu, alles is duurder en ook daar laat Corona zijn sporen helaas achter.

We hebben heel veel met de kinderen gesproken en ik ben natuurlijk ook lekker met mijn pleegdochter uit eten geweest. Ze is nu 16 en weet nog niet wat ze wil worden, dat snap ik hoor... wat een keuze moet je dan maken!

De andere pleegdochter weet het al: zij wil onderwijzeres worden.

Wat heb ik een mooie tijd gehad met Lies

samen, heel bijzonder. Wij zijn gelukkig met de kinderen en het huis waar zij wonen.

Hopelijk gaan we volgend jaar weer! Voor nu wens ik iedereen een fijne kerst en een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Wij willen u bedanken voor de steun die u ons geeft. En als u nog wilt doneren? Dat kan op onze rekening:

t.n.v. straatkinderen van Kathmandu
NL20 ABNA0801275490

Heel veel dank 🙏🙏



Een kind in Nepal

Door Cynthia de Boer-verpleegkundige en deelnemster 'Meerwerf Goes Global' 2022

Wat een bijzondere reis wat dat!

Voor heel even stapten wij in een andere wereld. Een wereld waarin wij vanuit Noordwest Ziekenhuisgroep samen met Meerwerf Basisscholen hebben geprobeerd een bijdrage te leveren om het voor de kinderen daar een klein beetje beter te maken.

Het was fantastisch om te zien en voelen dat onderwijs en gezondheidszorg samen een prachtig doel

nastreefden.

Voor zowel de kinderen van Marinka Childrens Home als van Jeevan Tara Academy en het Kathmandu Orthopedic Hospital hopen we een beetje het verschil te kunnen maken.

Het warme welkom en de dankbaarheid die wij hebben mogen ervaren is niet te beschrijven.

Door het enthousiasme en dankbaarheid van

deze kinderen, zou je ze allemaal wel mee naar huis willen nemen. Het verschil van leven en kansen is voor de kinderen in Nepal ten opzichte van de meeste kinderen in Nederland erg groot. Dat deed mij er toe besluiten om één van de kinderen uit het het tehuis (financieel) te adopteren. Op de laatste feestavond in het Marinka home ben ik door Lies en Gerda voorgesteld aan Tara. Tara is 16 jaar en een super mooie en blijde meid! Tara woont hier samen met haar broertje. Ze heeft nog wel ouders maar die kunnen door omstandigheden niet voor haar zorgen.

Ik heb nu ik weer in Nederland ben nog wekelijks contact met Tara via Messenger, echt super leuk! Ik hoop dat mijn verhaal mensen er toe doet besluiten om ook voor één van de de kinderen het verschil te maken, ze verdienen het namelijk allemaal! Mijn voornemen is om zeker volgend jaar weer terug te gaan naar Nepal!



Van de kinderen

Een brief van één van onze kids.

Ditmaal over het weerzien met Lies!. De brief is geschreven door Rubi Bhujel.



Ontmoet: Betty Oostveen

Mijn naam is Betty Oostveen. Al sinds 2010 ben ik als sponsor betrokken bij de stichting Straatkinderen van Kathmandu. In 2019 ben ik voor het eerst als vrijwilliger in het tehuis aan de slag gegaan. Dat vond ik zo ontzettend leuk en waardevol dat ik dat vaker wilde gaan doen. In april/mei van dit jaar ben ik weer een maand geweest, hier heeft u iets over kunnen lezen in de nieuwsbrief van deze zomer.

En nu... ben ik net weer thuis van 2 maanden in het tehuis.

Ik wil mij graag ook vanuit

Nederland inzetten voor deze stichting die zoiets moois neerzet, kinderen die anders een ellendig leven op straat leiden een veilige, liefdevolle jeugd en een kans op een toekomst te bieden. Het wordt mijn taak om binnen de stichting samen met Lies en Gerda de contacten tussen sponsors en kinderen te gaan onderhouden.



Vloerbedekking

Bij het recente werkbezoek van Lies en Gerda aan Tiom Laura Home bleek dat de vloerbedekking in de kamers van de kinderen dringend aan vervanging toe is.

De Stichting Alberts Asjesfonds steunt de stichting nu met een donatie van 1.500,-- euro waarmee de vloerbedekking vervangen kan worden.

Het Asjesfonds is in 1939 ontstaan uit een testament van landbouwer Albert Asjes die zijn boerderij had waar nu de woonwijk Albert's Hoeve ligt.

Uit de revenuen worden -op verzoek- bijdragen toegekend aan goede doelen als voldaan wordt aan de criteria die het fonds hanteert.

De op zichzelf staande Stichting Albert Asjesfonds werkt onder de paraplu van de Protestantse Kerk Castricum.

Stichting Straatkinderen is erg blij met deze donatie, het steunt niet alleen Lies en Gerda in hun werk voor de kinderen.

Ook Temba Sherpa en de andere medewerkers in Tiom Laura Home motiveert het hard te blijven werken voor het doel van onze stichting.

Ger en José

Meerwerf Goes Global

Door Wietske Wijnants - organisator

Begin november was het na ruim 1,5 jaar voorbereidingstijd eindelijk zover: Onze groep, bestaande uit elf deelnemers van drie verschillende Helderse ondernemers/stichtingen/bedrijven, vertrok naar Nepal. NoordWest Ziekenhuisgroep, Druktemaker/KBaal en Meerwerf Basisscholen sloegen de handen ineen met één en dezelfde missie: Geven, kennis overdragen, leren en verbinden. En wat was het een ontzettend mooie journey! Samen met vele ondernemers, familieleden, vrienden, collega's en andere betrokkenen haalden we ruim €17.000,- op voor TiomLauraMarinka Home. Het huis waar straatkinderen met elkaar leven, waar ze opnieuw een kans op een mooie toekomst krijgen. Waar ze samen leven, spelen en leren als één groot gezin. Waar ze liefde ontvangen. Wij hadden het voorrecht om met deze kinderen op te trekken, ze te leren kennen en helpen. We hebben gezien waar ze vandaan komen, de kranten in steegjes waar ze op sliepen en enkel konden denken aan overleven. En wat is dit een pure stichting, één waar we van weten dat iedere ingezamelde euro daadwerkelijk aan het kind besteed wordt. Op ongekend krachtige wijze.

We gaven workshops aan de leraren, hielpen hen verder met hun ontwikkelingsvragen: 'Hoe kunnen wij onze lessen actiever inrichten', 'hoe geven we 'sociaal emotioneel leren/weerbaarheid een plek in ons curriculum' en 'help ons om ons onderwijs meer te digitaliseren'. Ook de vraag voor het vormgeven van tienerworkshops rond seksuele vorming konden we heel mooi invullen, dankzij de verpleegkundigen van NoordWest. We werden op onze basis skills teruggeworpen bij het geven van de lessen, we maakten kennis met de Nepalese cultuur, werden rondgeleid door monniken en behoorden tot de gelukkigen die een bezoek mochten brengen aan het wereldbekende Kopan Klooster. We genoten van de rituelen bij de Stupa, aten bij de leraren thuis, werden in de watten gelegd bij de feestavond in het kindershuis en gebruikten iedere minuut om alles uit deze (veel te korte;) reis te halen. En alles, maar dan ook écht alles, werd professioneel vastgelegd door KBaal. Op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan een documentaire, welke aan iedereen alle facetten van deze prachtige ervaring en dit mooie land zal laten zien. Natuurlijk zullen we deze feestelijk lanceren, maar daarover later meer!



 <p>facebook  </p>	<p>Contactgegevens:</p> <p>Adresgegevens: Straatkinderen van Kathmandu</p> <p>Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 1901GL Castricum straatkinderenvankathmandu@gmail.com</p> <p>Bankrekeningnummer:</p> <p>NL20 ABNA 0801 2754 90</p>
---	--

Merry Christmas