

Nieuwsbrief

Wilt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan op onze website! U ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox:)



Herfst 2022

Namasté - Lies

Lieve allemaal,

Ons vertrek naar Nepal eind oktober komt langzaam dichterbij, spannend voor ons allen!



Er komt weer beweging aan alle kanten. Zelf kan ik na een lange ziekte weer aan de slag! We verlangen er zo naar om de kinderen en staf weer te zien! We gaan aan de slag met de

oudste kinderen, zij die hun middelbare school afgemaakt hebben en geslaagd zijn. Ze zijn met ons naar de opleidingsplaatsen geweest, om te kijken of er iets van hun gading bij is. Het is veelal een moeilijke keuze, maar toch gaat 't lukken! Mechanisering, bakker, barista, ICT enzovoorts.

We zullen in de loop van de tijd verslag doen van de vorderingen.

Namaste, Lies Vink.

Namasté - Gerda

Wij gaan na 3 jaar weer naar de kinderen in Nepal, TL Marinka home in Kathmandu!

Natuurlijk zijn we heel blij dat we op de eerste plaats iedereen zullen zien, staff en kinderen.

De laatste 3 jaar is er geen kleding, ondergoed, winterjassen enz. vanuit Nederland naar Kathmandu gebracht. Dat was best moeilijk, de kinderen groeien en spelen en helaas slijt de kleding in Nepal sneller.

Alle kinderen kleden is een hele klus, daar zorgen onze dames voor in het huis (Mira en Durga) en dat doen zij heel goed. De storeroom (eigenlijk een hele grote klerenkast/winkeltje in het huis) raakt leeg ...gelukkig gaan wij nu heen mét een groep leraren en verpleegkundigen uit Den Helder.

Via school en bekenden hebben zij spijkerbroeken, ondergoed en andere kleding ingezameld 👍!

Ook willen nog graag wat winterjassen meenemen omdat het erg koud is in de winter, daar houden de Helderse dames en heren zich ook mee bezig.

Er zijn geen kachels in het kinderdhuis, dus lekker dicht bij elkaar zitten is dan de beste optie!

Wij gaan ons best doen om zoveel mogelijk mee te nemen, ook leesboeken voor de bibliotheek opgezet door José Foeke.

Wij zijn heel gelukkig dat wij de kinderen weer zien. Het verhaal wordt vervolgd!

Namaste, Gerda Oosting.

Meerwerk Goes Global

Meerwerk Goes Global is een 'Sharing knowledge' programma, waarbinnen Helder's onderwijs (Stichting Meerwerk Basisscholen) en zorg (NoordWest Ziekenhuisgroep) zich Internationaal inzetten voor het inspireren en ondersteunen van een school, ziekenhuis en (ons!) kindhuis in Kathmandu, Nepal. Er wordt gewerkt op basis van vraag: de Nepalese instanties hebben een specifieke hulpvraag gesteld aan hun Nederlandse collega's. Op basis van deze vragen wordt een expertise team samengesteld, welke aan de slag gaan. In Nederland, met bijvoorbeeld het inzamelen van goederen, donaties en het voorbereiden van de te geven trainingen. En.. ter plaatse in Nepal, waar zij trainingen geven en zo de Nepalese collega's weer een stapje verder helpen. Het Kinderhuis wordt daarnaast ook financieel ondersteund vanuit de diverse donaties. Deze donaties worden ingezet voor onderdak, voeding, kleding, onderwijs èn: een Toekomst...!



Meerwerf Goes Global

Een persoonlijk verhaal van deelnemster in 2019:
Marion Bisselink!



Tiom-Laura-home
Marinka

Begin november
2019 mocht ik
samen met nog 6
andere collega's van
Stichting Meerwerf
een reis maken naar

Nepal. Het was een bijzondere reis waarbij we en les mochten geven aan de leerkrachten en leerlingen van de school tegenover het Kinderhuis en we het Kinderhuis mochten bezoeken. In Nederland zamelde we geld in voor het Kinderhuis.

De geur van traditioneel Nepalees eten komt ons tegemoet. Het is nog rustig in het Kinderhuis maar in de keuken is er volop bedrijvigheid. De voorbereidingen voor het avondeten zijn al begonnen want er moeten heel wat monden gevuld worden. De kinderen zijn allemaal op school, alleen de allerkleinsten zijn in het Kinderhuis. Ze kijken ons nieuwsgierig aan maar al snel gaan ze gewoon door waar ze mee bezig waren. We worden rondgeleid door Lies en Gerda. Ze laten ons alle vertrekken zien die het huis heeft. Eén vertrek maakt diepe indruk op mij, namelijk de bibliotheek. Lies laat ons daar de fotoalbums van de kinderen zien. Voor elk kind wordt er een fotoalbum gemaakt en zodra ze het huis verlaten mogen ze dat meenemen als aandenken. Er zitten niet alleen foto's van de tijd in het Kinderhuis in maar ze proberen ook foto's van voor het Kinderhuis erin te plakken zoals foto's van de familie van het kind. Elk boek heeft zijn eigen verhaal. Zo bijzonder dat ook aan dit stukje wordt gedacht. De kinderen krijgen onderdak, voeding, onderwijs maar ook aan deze emotionele ondersteuning is gedacht. Zo waardevol. Wij brengen kleding en knutselspullen voor de kinderen. De kleding wordt in het 'winkelkje' opgeborgen. We komen helemaal op het dak van het huis. Daar is de wasserette. Bij een bepaalde leeftijd moeten de kinderen zelf hun eigen kleding wassen. Dat wordt nog grotendeels met de hand gedaan. Dit om ze voor te bereiden om straks op zichzelf te gaan wonen. Op het dak zijn een aantal dames aan het wassen. Ook een meisje die in het huis is opgegroeid. Ze hebben haar een baan als wasvrouw gegeven omdat ze te beperkt is om in de maatschappij te overleven. Zo biedt het huis haar nog steeds veiligheid.

De dag zijn we uitgenodigd om in het huis te komen eten met de kinderen. Het wordt een grote feestavond. De kinderen staan ons al op te wachten. Een meisje wil mij haar kamer wel laten zien. Samen lopen we naar de verdieping waar de meisjes slapen. De eerste verdieping. De tweede verdieping daar slapen de jongens. Ze slaapt met nog 5 andere meisjes op een kamer. Ze heeft het bovenste bed van een stapelbed en is super trots op haar bed. Ze klimt er razendsnel op. Ik zie allemaal kisten in haar slaapkamer staan en zij vertelt me dat daar haar persoonlijke spullen inzitten. Ieder kind heeft zo'n kist. Ze vertelt me dat ze heel blij is om in dit huis te wonen. Samen met de alle begeleiders en kinderen eten we dahl bath. Na het avond eten worden we allemaal verrast door een modeshow. De kinderen showen ons de 'nieuwe' winterjassen die wij ze hebben gegeven. Daarna volgt een traditionele dansshow van een aantal meisjes van het huis, gevolgd door een dansfeest waarbij we op het einde afscheid moeten nemen van deze bijzondere plek. Een plek waar veiligheid en geborgenheid aan kwetsbare kinderen wordt geboden. Kinderen die nog een toekomst voor zich hebben en die nu ook weer een toekomst hebben. Deze reis heeft diepe indruk op me gemaakt. Mijn gedachten gaan nog vaak genoeg terug naar deze plek.

Met lieve groet,
Marion Bisselink.



Nieuwe boeken!

In de nieuwsbrief van januari 2022 schreven we al een stukje over de stichting Read to Grow.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat boeken voor ons beschikbaar zijn.



We lezen boeken voor onze studie, om informatie te verkrijgen en voor ontspanning. Hierdoor hebben we veel mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen.

Voor veel mensen in andere landen is de toegang tot boeken een stuk minder vanzelfsprekend. Om ook deze mensen een kans te geven om gebruik te maken van hun potentiële kwaliteiten, schenkt de 'Stichting Read to Grow' boeken aan projecten op elke plek waar boeken schaars zijn.

De boeken zijn van goede kwaliteit en zijn in alle opzichten goed bruikbaar voor de kinderen in Tiom Laura Home.

Eerder zijn 2016 en 2018 in totaal zo'n 200 boeken naar Tiom Laura Home gegaan dankzij de spontane hulp van velen die bereid waren in hun reiskoffer boeken mee te nemen naar Kathmandu.

Hier gold met name "vele handen maken licht werk". De kinderen maken intensief gebruik van de boeken in bibliotheekruimte in Tiom Laura Home.

Dat maakt dat het tijd is voor vernieuwing en aanvulling van de bibliotheek.

Nadat een nieuwe aanvraag was gehonoreerd hebben we kortgeleden weer een ritje gemaakt naar Boekel (Noord-Brabant) waar de boeken al waren gesorteerd door de enthousiaste medewerkers van Read to Grow en in dozen klaar stonden.

Een aantal prentenboeken voor de kleinere kinderen is al in Kathmandu aangekomen dankzij de bereidheid van Lobsang, de echtgenoot van Martine Kok. Zij hebben in Kathmandu een Nepali/Dutch Guesthouse.

"The Valley Guesthouse" The Valley Guesthouse | Facebook

De andere boeken gaan eind oktober mee met de deelnemers van 'Meerwerk goes Global'. Meerwerk goes Global is een initiatief van Stichting Meerwerk Basisscholen Den Helder. Zij ondersteunen de stichting onder andere door een innoverend onderwijsproject op de school waar de kinderen naar toe gaan.

José en Ger

Van de kinderen

Een brief van één van onze kids. Ditmaal over Dashain. De brief is geschreven door Suroj Thapa (midden).



(Herhaald) Oproepje aan kind-sponsors

Wij zijn ons sponsorbestand aan het updaten en merken dat de mailadressen van onze kind-sponsors niet altijd compleet of correct zijn.

Willen de mensen die een kind sponsoren -en op de hoogte gehouden willen worden over het welzijn van hun pleegkind- hun e-mailadres sturen naar: straatkinderenvankathmandu@gmail.com.

U kunt ook uw mailadres opgeven als notitie bij uw donatie.

Hartelijk dank 🙏!!

Donaties

Uw donaties/schenken worden fiscaal behandeld als gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden. Met zo'n schenkingsovereenkomst mag je de gehele schenking in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van je drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je inkomenssituatie, kan je met een schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!

Voorwaarde is wel dat:

- het om een vast bedrag gaat
- dat jaarlijkse gedoneerd wordt
- gedurende ten minste vijf jaar
- de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als ANBI (registratienummer van Vajra: 815863159)

Lees hierover meer op de [website van de belastingdienst](#).

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd.

Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.

Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester: Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)



TEAM 'STRAATKINDEREN VAN KATHMANDU' WENST U EEN HELE FIJNE HERFST TOE!



	<p>Contactgegevens:</p> <p>Adresgegevens: Straatkinderen van Kathmandu</p> <p>Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 1901GL Castricum lies_519@hotmail.com</p> <p>Bankrekeningnummer:</p> <p>NL20 ABNA 0801 2754 90</p>
--	---

 <p>Volg ons op Instagram: @straatkinderenvankathmandu</p>	 <p>Like ons op Facebook: Straatkinderen van Kathmandu</p>
---	---