

# Nieuwsbrief

Wilt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan op onze website! U ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox:)



## ZOMER 2022

### Namasté - Lies

Allereerst mijn excuus aan Wietske: Vele malen passeerde de vraag om een stukje over het leven en welzijn in Nepal op papier te zetten. Dat lukte me niet. Op gezondheidsgebied heb ik dit jaar veel te verduren gekregen. Ik heb bijvoorbeeld een lastig herseninfarct gekregen na een

hartoperatie. Opeens begeef ik me in de wereld van therapie en onderzoeken. Heel lastig is ook, dat mijn Rijbewijs ingenomen is. Veiliger voor iedereen, maar balen voor mij...

tweemaal opnieuw afgereden maar helaas heeft het infarct grondig huis gehouden. Gelukkig

zijn er veel goede vrienden en vriendinnen om mij heen. Ook mijn kinderen zijn een steunende factor. Dit alles geeft mij ook positiviteit om weer vooruit te komen.



En dan onze kinderen in Nepal. Zij groeien als kool en velen volgen nu een skills training zodat ze eendaags een baan kunnen krijgen en een eigen leven kunnen starten. Zij verlaten dan Marinka Home en gaan op kamers wonen. Zij zijn er klaar voor. Wij helpen met de beginfase, bij het inrichten van hun kamer: een bed, potten, borden, pannen een gastoestel enz. Wij maken een 'bruikleenovereenkomst' voor deze spullen. Wat heel mooi is, is dat zij de feesten nog steeds bij ons thuis vieren, we blijven één grote familie. In zover het nieuwe leven, dat zij hebben.

Financieel is het nog steeds Corona tijd. We hebben geld nodig. Daarmee kunnen we de plekken die de oudsten achterlaten bij vertrek uit ons huis, vullen met jonge kinderen. Kinderen, die noodgedwongen op straat leven.

Wij geven ze wat ieder kind nodig heeft: een dak, eten, kleding, onderwijs en heel veel liefde.

Steun ons project voor Straatkinderen in Kathmandu door een donatie te doen op:

**NL20ABNA0801275490**

T.n.v Straatkinderen van Kathmandu.

🙏 Een lieve groet Lies Vink. Veel verlangen naar allemaal!

### Namasté - Gerda

Lieve vrienden, het wordt tijd dat we weer een naar Nepal gaan. Wij hebben de kinderen al een lange tijd niet gezien en verlangen naar de dag er weer te zijn en ook de nieuwe kinderen te ontmoeten!

Ook met de vrijwilligers is het stil: Voorgaande jaren hadden wij zelfs een wachtlijst met kanjers die een tijdje in Nepal wilden werken en de kinderen en het mooie land wilde leren kennen. Nu is het stil. Maar: Betty Oostveen is geweest, u leest haar ervaring in deze Nieuwsbrief! De kinderen zelf vinden het heerlijk als er vrijwilligers komen. Zij kunnen lekker weer hun Engelse taal bijspijkeren en zijn altijd blij met de nieuwe westerse spullen of sporten.

Via Temba horen wij dat het goed gaat met alle kinderen: Lekker naar school en zij hebben d.m.v. uw steun een veilig thuis met veel liefde en aandacht.



Door de Corona is alles in Nepal duurder geworden en daarom vraag ik, net als Lies, uw financiële hulp. U kunt hiervoor gebruik maken van onze tikkie link, als u dit makkelijk vindt:

<https://tikkie.me/pay/Stvanktmnd/wNriLLScGovJRfYkCgT1Sv>

Blijf ons steunen 🙏. Dank U wel. Gerda.

## In the spotlight

Deze keer starten we onze nieuwsbrief met het persoonlijke verhaal van vrijwilligster: **Betty Oostveen!**

'In 2010 kwam ik voor het eerst in aanraking met Marinka Home en toen ontstond bij mij de wens om hier ooit vrijwilligerswerk te gaan doen. In 2019 was het eindelijk zo ver.

De eerste kennismaking met het tehuis, de staff en de kinderen was toen leuk. Ik was onder de indruk van het mooie grote huis en ik werd heel gelukkig van de blije spelende kinderen die ik hier zag rondhuppelen. Al snel ontstond het plan om dit jaarlijks te gaan doen. De

vliegtickets voor 2020 waren al gekocht maar toen kwam corona.

Inmiddels is het tweeënhalf jaar later en kan het weer. De ontvangst in Nepal, het weerzien met de kinderen en de staff is hartverwarmend. Wat ben ik blij dat ik hier weer ben.



De organisatie van het huis is echt goed. Alles loopt als een gesmeerde machine. De kinderen zijn heel zelfstandig en ook zonder vrijwilligers loopt het allemaal op rolletjes. En dat is maar goed ook want er zijn niet altijd vrijwilligers. Nadat ze hier ruim 2 jaar door corona niemand meer hebben gezien zijn Casper en ik weer de eersten.

Als vrijwilliger ben je er echt voor de extra dingen waar anders geen tijd voor is. Extra aandacht en eens een knuffel voor de kids die daar behoefte aan hebben, knutselen wat ze graag doen, een spelletje doen als hinkelen, lummelen, puzzelen of een wandelingetje maken met een groepje kinders.

Als alle kinderen heerlijk aan het spelen zijn ga je lekker met een kopje thee of zo op het stoepje zitten. Het duurt nooit lang voordat er een kind bij je komt zitten. Vooral de oudere kinderen vinden het vaak fijn om een gesprek met je te hebben. Dan pas kom je er achter dat deze kinderen een rugzak hebben, beschadigd zijn.

Des te meer kan je dan genieten van de meestal blije kinderen die hier in het huis wonen. Zij hebben het geluk gehad om gered te worden van een miserabel leven op straat. Deze voormalige straatkinderen krijgen hier een kans op een toekomst. Zij krijgen hier de zorg, scholing, veiligheid, aandacht en liefde die elk kind verdient in deze wereld.

Wat een ervaring dat ik weer zo betrokken mocht zijn bij Tiom Laura Marinka Home. Het maakt me dankbaar dat ik dit werk mocht doen. Ik ga verrijkt weer naar huis en zal deze ervaring nooit en te nimmer vergeten. Nepal, het tehuis en vooral de kinderen en de staff hebben mijn hart gestolen. Ik kom hier zeker terug.

Betty Oostveen.

## Aan de slag als vrijwilliger?

Heb jij goed nieuws gekregen en ben je afgestudeerd? Of begeef je je tussen twee studies in, heb je een jaar sabbatical, of ben je met pensioen en lijkt het je helemaal het einde om jouw steentje bij te dragen bij onze kids in Nepal? Kom dan een periode als vrijwilliger naar Kathmandu en werk in ons Kindhuis! Het kan en mag gelukkig allemaal weer, na een tijd vol beperkingen door Corona.

Meer weten? Check de volgende link:

<https://straatkinderenvankathmandu.nl/helpen/#vrijwillig>

En wie weet... help jij mee het verschil te maken!



## Oproepje aan kind-sponsors

Wij zijn ons sponsorbestand aan het updaten en merken dat de mailadressen van onze kind-sponsors niet altijd compleet of correct zijn.

Willen de mensen die een kind sponsoren -en op de hoogte gehouden willen worden over het welzijn van hun pleegkind- hun e-mailadres sturen naar: [straatkinderenvankathmandu@gmail.com](mailto:straatkinderenvankathmandu@gmail.com).

U kunt ook uw mailadres opgeven als notitie bij uw donatie.

Hartelijk dank 🙏!!

## Stichting fonds onderwijs support

Onze stichting wordt de laatste jaren geconfronteerd met hogere kosten voor het onderwijs.

Dat is een direct gevolg van veranderingen in de onderwijswetgeving in Nepal.

Kortweg gezegd, het nieuwe beleid is erop gericht dat kinderen langer naar school gaan.

Voorheen werd groep 8 als basis gezien en groep 10 voor (een beperkte groep) kinderen die dit aankonden met een afsluitend moeilijk examen.

Dat is vervangen door een min of meer verplichte doorgroei naar groep 10 met een anders ingericht (tussen)examen met weer als gevolg dat meer kinderen doorstromen naar de groepen 11 en 12, waarmee de onderwijs carrière van

de kinderen is verlengd.

Aan het eind van groep 12 wordt nu een centraal eindexamen gedaan dat wordt afgenomen door de National Examinations Board.



Door deze verlenging van de onderwijs carrière nemen de kansen voor een goede toekomst toe. Voor de kinderen is dat een heel goede zaak maar voor de stichting heeft dit financiële gevolgen.

Daarbij staat de begroting ook op andere wijze onder druk want de prijzen zijn in Nepal door Corona sterk gestegen. Vorig jaar hebben wij van de Stichting Fonds Onderwijssupport een belangrijke bijdrage ontvangen om de kosten te dekken voor het onderwijs voor de grotere kinderen.

De kosten per leerling bestaan uit lesgeld, schrijf- en schoolbehoeften, schoolkleding en overblijfkosten als voeding.

Ook voor het schooljaar 2022/2023 heeft het Fonds weer een bijdrage toegekend. Wij zijn erg blij met de zeer ruime bijdrage van het Fonds aan de ontwikkeling van de kinderen die wij onder onze hoede hebben in Tiim Laura Home.

## ONDERWIJS IS DE BASIS VOOR HUN TOEKOMST!

Voor schooljaar 2021/2022 gaf het Fonds een bijdrage van € 15.000,-- voor de oudere leerlingen in de klassen 10 t/m 12. Voor schooljaar 2022/2023 heb ik de aanvraag uitgebreid met de klassen 8 en 9. Dat heeft het Fonds gehonoreerd met een bijdrage van € 23.000, --. Fantastisch!!

Castricum, 15 juni 2022

José en Ger

## Van de kinderen

Een brief van één van onze kids. Ditmaal over de start van het nieuwe schooljaar, dat in mei na de viering van het Nepalese nieuwe jaar begint! De brief is geschreven door Sajana.



"Going back to school again"

I am happy to return to school. Distance learning was hard working. I could understand the online lesson but it was easier when we had face to face meeting with the teacher. One more thing I am happy about is to see my friends, meet new teacher. We are having little difficulties due to some reason but also it was very fun to see our classmates again! We are having and doing new new things in the school which is making us more excited to go to school. Teachers are also doing and trying to find new thing to make us more joyful. Everything is going good in the school and we the students.

Sajana Tahari



## Donaties

Uw donaties/schenken worden fiscaal behandeld als gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden. Met zo'n schenkingsovereenkomst mag je de gehele schenking in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van je drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je inkomenssituatie, kan je met een schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!

Voorwaarde is wel dat:

- het om een vast bedrag gaat
- dat jaarlijkse gedoneerd wordt
- gedurende ten minste vijf jaar
- de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als ANBI (registratienummer van Vajra: 815863159)

Lees hierover meer op de [website van de belastingdienst](#).

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd.

Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.

Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester: Niek Rijs ([niekrijs@gmail.com](mailto:niekrijs@gmail.com))

TEAM 'STRAATKINDEREN VAN  
KATHMANDU' WENST U EEN  
HELE FIJNE ZOMER TOE!

	<p>Contactgegevens:</p> <p>Adresgegevens: Straatkinderen van Kathmandu</p> <p>Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 1901GL Castricum <a href="mailto:lies_519@hotmail.com">lies_519@hotmail.com</a></p> <p>Bankrekeningnummer:</p> <p>NL20 ABNA 0801 2754 90</p>
--	---

 <p>Volg ons op Instagram: <a href="https://www.instagram.com/straatkinderenvankathmandu">@straatkinderenvankathmandu</a></p>	 <p>Like ons op Facebook: Straatkinderen van Kathmandu</p>
---	---