



Belangrijke Data nov-dec



11-12-2021	Kerstmarkt Julianadorp
datum nog onbekend	Candlelight Castricum

In the spotlight

Maak kennis met onze kok: Ram! Voor ons een oude bekende, we zijn dan ook ontzettend blij dat hij iedere dag weer heerlijk kookt voor al onze kinderen! Ram schreef na terugkeer op zijn oude stek, een prachtige brief aan Lies. Deze is hieronder te lezen!



Namasté

Ik zit op een randje van de trap voor ons kinderkuis en ik hoor de roffelende voeten naar beneden komen. Grote schooltassen worden meegezeuld, opgestoken handen die naar mij wuiven, een klein meisje breekt uit de stroom kinderen om mij een knuffel te geven. Mag niet, ik weet 't, maar het is al gebeurd en ik geniet er stiekem van.



Een klein jaar terug hebben we haar en haar twee



broertjes uit een hol onder de bomen vandaan gehaald. Temba is naar familie gaan zoeken en kwam met het nieuws dat moeder onlangs aan kanker is overleden. Vader was in Kathmandu om geld te verdienen. De kinderen waren al

vier weken alleen. Natuurlijk hebben wij de kinderen (zolang als nodig is) opgenomen.

Meer kinderen passeren, zwaaien en knipogen. Een paar opgeschoten jongens en meisjes komen bij me zitten en het gesprek komt op school en hun verlangens. Zij hebben het basis- en middelbaar onderwijs doorlopen en gaan vandaag op pad om te kijken bij de verschillende opleidingen die er zijn. Van automonteur, verkoper, leraar tot hotelmanager of verpleegkundige. We bekijken met iedere jongere naar de mogelijkheden. Zelfstandig wonen allicht? Met z'n vieren op kamers gaan?



Voorlopig zijn ze al een flink eind op weg naar zelfstandigheid. Bravo, ga zo door! Wij houden ons aan onze beloftes aan jullie: Liefde, zorg, voeding, onderwijs en een liefdevol dak boven je hoofd.

Namaste Lies didi 🙏❤️

was out I did feel odd because everything was new for me, not only even I was hard for me to find job and place to live so, when I come back I was very happy & I feel blessed to work again with children again they all are precious to me as my own child. now I have my own 2 children as well so, I love them as my children of Tiara Laura Home. my wife is still staying in home by taking care of children and they are in village. I have to work for the them & I still have some financial problem.

I want to stop my writing pen. I want to thank you from bottom of heart for giving me chance to work again. I really looking to work forward with you and everyone & &.

Sloffen

Yes, ze zijn er weer! De fantastische sloffen uit Nepal hebben we weer naar Nederland kunnen halen! U kunt ze bestellen door een mailtje te sturen naar Gerda Oosting (gerdaoosting@quicknet.nl) of Lies

(lies_519@hotmail.com). De sloffen kosten €7,- (exclusief verzendkosten) en natuurlijk gaat dit bedrag volledig naar onze stichting! Dus.. is uw partner uw koude voeten meer dan zat? Bestel ze snel! De samenstelling van kleuren blijft een verrassing, maar u kunt



natuurlijk wel uw maat doorgeven!

Vieringen in okt./nov. in Nepal

Tihar (ook: *Diwali*) Dit is het 'feest van het licht' en duurt 5 dagen. De huizen worden schoongemaakt en zijn 's nachts verlicht. De kantoren zijn behangen met kleurige lichtjes en soms kaarsen. De mensen maken speciale snoepjes voor deze gelegenheid. Dit is ook het feest van *Godin Laxmi*, de Godin van de rijkdom. Ook hier wordt er weer flink gegokt. Er worden dieren vereerd: de kraai en hond op de tweede dag en de koe en stier op dag drie en vier. Op de 3e dag (*Deepawali*) komt *Laxmi* alle huizen langs, op zoek naar een nieuw onderkomen voor de rest van het jaar. De 4e dag is ook het nieuwe jaar voor de *Newari* (Inwoners van de Kathmandu vallei) en op de 5e dag ontmoeten broers en zussen elkaar op *Bhai Tika*. Ze geven elkaar een rode tika. De zussen geven ook kleine cadeautjes of fruit en snoepjes aan hun broers, die op hun beurt geld aan de vrouwen geven.



Corona in Nepal

We zijn ontzettend verheugd dat onze kinderen weer naar school kunnen, na een (tweede) lockdown van ruim 5 maanden! Onze staff is volledig ingeënt, ook hier zijn we erg blij mee. Helaas is Nepal er nog lang niet. Het afgelopen jaar hebben we, mede dankzij uw hulp, veel hulp kunnen bieden door het verstrekken van voedselpakketten. Toch kunnen we niet onderkennen dat het virus ook onze stichting flink geraakt heeft. We missen onze vertrouwde inkomsten, van bijvoorbeeld onze kerstmarkten. Ook zijn de prijzen in nepal gestegen, denk hierbij aan de prijzen van zakken rijst, groenten, enzovoorts. Mocht u ons willen steunen met een extra donatie, dan zijn we daar natuurlijk enorm dankbaar voor!



Donaties

Uw donaties/schenken worden fiscaal behandeld als gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden. Met zo'n schenkingsovereenkomst mag je de gehele schenking in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van je drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je inkomenssituatie, kan je met een schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!

Voorwaarde is wel dat:

- het om een vast bedrag gaat
- dat jaarlijkse gedoneerd wordt
- gedurende ten minste vijf jaar
- de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als ANBI (registratienummer van Vajra: 815863159)

Lees hierover meer op de [website van de belastingdienst](#).

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd. Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.

Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester: Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)

Actie 'Warm hart'

Stem en help de straatkinderen van Kathmandu!

De actie "Warm hart" van KRO/NCRV biedt een unieke mogelijkheid voor de Stichting Straatkinderen van Kathmandu op een mooie donatie. Alleen hebben we daarvoor uw stem nodig! De financiële bijdrage gaat naar het goede doel dat veel stemmen verwerft en in de ogen van een deskundige jury een bijdrage verdient.

U kunt ons helpen te winnen door uw stem op ons uit te brengen! Daarvoor heeft u tot 18 november 2021 17.00 uur de tijd.

Hoe stemt u?

1. Ga naar de website:

<https://kro-ncrv.nl/acties/actie-warm-hart>

2. Klik op de button "stem nu"

3. Ga rechtsboven naar de button "zoeken" en vul "Straatkinderen" in. U ziet dan een foto en de naam van de straatkinderen. Klik op de foto.

4. Klik op die pagina op de button "Ik stem op "Straatkinderen van Kathmandu"

5. U wordt nu gevraagd wat gegevens in te vullen. Klik vervolgens op de button "stemmen".

6. U ontvangt nu binnen 15 minuten een mail met een bevestigingslink. Deze moet u aanklikken om uw stem geldig te laten zijn. Niet vergeten dus:)

Namasté!



Van de kinderen

Een brief van één van onze kids. Zoals u leest, begon de lockdown als soort 'feestje', maar al snel werd het saai... Wat heeft de staff het goed gedaan!



	Contactgegevens:
	Adresgegevens: Straatkinderen van Kathmandu Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 1901GL Castricum lies_519@hotmail.com Bankrekeningnummer: NL20 ABNA 0801 2754 90

Volg ons op instagram: @straatkinderenvankathmandu	Like ons op Facebook: Straatkinderen van Kathmandu